

De amandelboom bloeit (het sterven van de Heilige Teresia van Jezus in de armen van de Zalige Anna van Sint-Bartholomeüs, schilderij van Isabel Guerra, 2008)

“God Vader, Gij hebt de Zalige Anna van Sint-Bartholomeüs tot de onafscheidelijke gezellin van de heilige Teresia van Jezus voorbestemd tot een voorbeeld ook van algehele dienstbaarheid, van trouwe en onbaatzuchtige toewijding. Gedurende geheel haar leven hebt Gij uw liefdevolle aandacht geschonken aan al haar smeekbeden ten behoeve van noodlijdenden en zieken. Wij smeken U, aanhoor ons gebed en bekomt voor deze uitnemende karmelietes de eer van de heiligverklaring. Amen.”



Anna van Sint-Bartholomeüs

werd geboren in Almendral de la Canada (Toledo) op 1 oktober 1549. Op 21jarige leeftijd trad zij, na veel weerstand vanwege haar familie, in het klooster van Sint-Jozef te Avila. Zij werd er lekezuster, de eerste karmelietes met de witte sluier, door de heilige Teresia in haar eerste klooster van de Hervorming aanvaard, om zich aldus aan de nederige taken in de gemeenschap te wijden. Maar vanaf 1577 werd zij de onafscheidelijke gezellin van Moeder Teresia: haar ziekenzuster, kokkin, secretaresse en vertrouweling. De heilige Teresia stierf in de armen van zuster Anna, sedertdien wordt Anna beschouwd als een levende relik van de heilige, haar spirituele erfgename. En haar voorbeeld volgend, werd zij ook als de karmelietes *voortdurend onderweg* op onbekende wegen. In 1604 leidde zij mede de 'expeditie' van de Ongeschoeide karmelietessen die de Teresiaanse karmel in Frankrijk vestigden. Een gezegende vrucht van dat zaad is het leven en het 'oeuvre' van de heilige Teresia van Lisieux. Omdat de Oversten van Frankrijk Anna van Sint-Bartholomeüs wensten aan te stellen als priorin en stichteres van de nieuwe karmels, zag zij zich verplicht de witte sluier van werkzuster die haar zo eigen was, af te leggen en de zwarte sluier van de koorzusters te aanvaarden. In 1605 sticht zij dan de karmel van Pontoise. Zij wordt priorin in de karmel van Parijs. En tenslotte richt zij de karmel van Tours

op in 1608. Maar in 1612 wordt Moeder Anna door de Infante, Clara-Eugenia-dochter van Filips II en gouvernante van de Lage Landen - naar Vlaanderen ontboden om er de karmel van Antwerpen te stichten. Het is aan haar heilige Moeder Teresia dat Moeder Anna haar klooster op de Rosier zal toewijden. Zijzelf getuigt hierover: *'Dit is één van de vreugdevolle werken die ik mocht volbrengen hier op aarde, tot ik haar mag weerzien in de hemel.'* Eens zei de heilige Teresia tot deze uitnemende karmelietes: *'Ana, gij zijt de heilige, terwijl ik de faam genieer'*. Moeder Anna van Sint-Bartholomeüs stierf in 'geur van heiligheid' hier te Antwerpen op 7 juni 1626. In de kathedraal van Brussel woonde de Infante een uitvaartliturgie ter gedachtenis van deze bescheiden maar toch zo uitzonderlijke Toledaanse karmelietes bij. Anna van Sint-Bartholomeüs werd door paus Benedictus XV zalig verklaard op 6 mei 1917. Haar volledige werken vormen als het ware een authentieke aanvulling van de Geschriften van de heilige Teresia. Zij zijn tevens een belangrijk erfgoed van geestelijke lering en het getuigenis van de verbreiding van de Teresiaanse karmel. Een franse vertaling van de biografie *'Una Carmelita en Flandes'* is in voorbereiding bij de Editions du Carmel.

www.anadesanbartolome.org
asociacion@anadesanbartolome.org



Otto Van Veen (1620)

Karmelklooster, Rosier 22
2000 Antwerpen - 1 - (03 2326202)

MM Carmelitas Descalzas
c/ Santa Teresa, 16
Medina del Campo 47400 Valladolid
Tfn. 983 801 265