



*Embajada de España en Bélgica  
Consejería Cultural*

La Consejería Cultural de la Embajada de España en Bélgica tiene el placer de invitarle a la presentación del libro “**Una carmelita en Flandes**”, biografía de la beata Ana de San Bartolomé, fundadora del Carmelo en Amberes, con ocasión del IV Centenario de la Fundación del Carmelo, que tendrá lugar el día 4 de junio a las 19:00h en el Instituto Cervantes de Bruselas, (Avenida de Tervuren, 64).

Se ruega confirmación mediante correo electrónico a la siguiente dirección:  
[emb.bruselas.ofc@maec.es](mailto:emb.bruselas.ofc@maec.es)

La Section Culturelle de l’Ambassade d’Espagne en Belgique a le plaisir de vous inviter à la présentation du livre “**Una carmelita en Flandes**” (Une carmélite en Flandre), biographie de la bienheureuse Ana de San Bartolomé, fondatrice du Carmel d’Anvers, à l’occasion du IVème Centenaire de la Fondation du Carmel, qui aura lieu le 4 juin, à 19h00, à l’Instituto Cervantes de Bruxelles,  
(Avenue de Tervuren, 64).

Prière de confirmer par courriel à l’adresse suivante :  
[emb.bruselas.ofc@maec.es](mailto:emb.bruselas.ofc@maec.es)

De Culturele Afdeling van de Spaanse Ambassade in België heeft het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van het boek “**Una carmelita en Flandes**” (Een karmelietes in Vlaanderen), biografie van de gelukzalige Ana de San Bartolomé, stichtster van de Karmel van Antwerpen, ter gelegenheid van het IV Eeuwfeest van de Stichting van de Karmel. Deze voorstelling vindt plaats op 4 juni om 19u00, in het Instituto Cervantes van Brussel, (Tervurenlaan, 64).

Gelieve bevestiging op volgend elektronisch adres:  
[emb.bruselas.ofc@maec.es](mailto:emb.bruselas.ofc@maec.es)